



lukaskerk

September 2021
Maandblad Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XK Den Haag

Om en Bij de Lukaskerk

Jaargang 28

nummer 9

Predikant:**Jannet van der Spek**domineelukaskerk@xs4all.nl

telefonisch bereikbaar:

dinsdag, woensdag en donderdag
op 06-41728662

vrijdag en zaterdag 070-4062077

Diaconaal Werker: Esther Israëltelefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl**Secretariaat:**

mw Els Bisschops

telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl

postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag

Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47

Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63

Verhuur ruimten: De heer Paul Blom

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u)

Colofon

Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de maand.

Opgave abonnementen en adreswijzigingen:

Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad

of per email: lukaskerk@hotmail.com**Uitgave**

Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad

*zie voor gironummers achterzijde binnenblad.**Kopijdatum voor het wijkblad van oktober 2021*

uiterlijk 12 september

Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com

Inhoudsopgave

Afscheid ds. Hanneke Allewijn	Jannet van der Spek	4
Startzondag 26 sept	Jannet van der Spek	4
Over kerkbalans: tussenstand	Petra Hamerslag, kerkrentmeester	5
Avondmaal vieren op 12 september	Waltraut Stroh	6
Vrijheid door de ogen van een vluchteling	Waltraut Stroh	7
Verwonderwandeling juni 2021	Louisa Harmsen	10
Geloof in gesprek	Jannet van der Spek	10
Seniorenkring september	Els Pellen	11
Zien en gezien worden	Jannet van der Spek	11
AGENDA september 2021		13
Activiteiten in september toegelicht	Meerdere auteurs	17
Citykwartier in een nieuw jasje	Jannet van der Spek	19
Collectes Lukaskerk september	Kees Ton	20
Lief en leed	Berdien Penning	21
(extern) Cursus Theologische vorming	Organisatoren van de cursus theologische vorming (extern)	22
World Cleanup Day	Waltraut Stroh	24
Voor de kinderen	JOP: jeugd protestantse kerk	25

Afscheid ds. Hanneke Allewijn

Door: Jannet van der Spek

Eind juni heeft mijn collega ds Hanneke Allewijn afscheid genomen van haar werk als predikant van de Lutherse Gemeente Den Haag. Zij was sinds begin januari ziek en heeft op zeker moment besloten niet meer in de Lutherse Gemeente terug te keren. En dus ook niet in de lulu, de samenwerking tussen de Lutherse Gemeente en de Lukaskerk. We zullen haar sprankelende aanwezigheid en haar inzet voor de kinderkerk, de senioren en de gezamenlijke diensten missen. Ze blijft wel werkzaam als predikant bij het straatpastoraat en in het landelijk werk van de Lutherse synode, dus we komen elkaar vast nog wel tegen. Ook op deze plaats willen we haar danken voor alles wat ze voor de Lukas heeft betekend en wensen haar een voorspoedig herstel. Inmiddels is bekend geworden dat er tijdelijke vervanging is gevonden voor de vacature. ds Erwin de Fouw, een oude bekende, zal van 1 september t/m 31 december 2022 in dienst treden als predikant van de Lutherse gemeente voor 0,5 fte.



..*

LuLu startzondag 26 september in de Lutherse kerk

Door: Jannet van der Spek

Op 26 september komen we samen voor een feestelijke start van het nieuwe seizoen. We hopen elkaar weer opnieuw te ontmoeten na deze coronatijd met zijn vele beperkingen. Thema zijn de zeven bedes van het Onze Vader. Om 10.15 uur beginnen we gezamenlijk. Daarna gaan we uit elkaar voor diverse workshops, creatief,

meditatief, binnen en buiten. Tussendoor is er koffie en dan start rond 11.30 uur een viering waar elementen uit de workshops terug zullen komen. Daarna eten we samen. De voorbereiding is nog volop bezig, dus let op de weekbrief voor het definitieve programma. Namens de voorbereidingsgroep, Jannet van der Spek

..*

Kerkbalans 2020 definitief en Kerkbalans 2021 tussenstand

Door: Petra Hamerslag, kerkrentmeester

De actie Kerkbalans 2020 heeft een ongekend hoog bedrag van ruim € 55000 opgebracht!

Dat is al vele jaren niet zó hoog geweest. De kerkenraad is u hier zeer dankbaar voor.

De actie Kerkbalans 2021 is inmiddels 7 maanden gaande. Per eind juli staan de inkomsten op € 29500. Uiteraard hebben we nog wat maanden in dit kalenderjaar te gaan (voor degenen die per maand of kwartaal betalen), maar als we kijken naar voorgaande jaren lopen we qua inkomsten wel een aardig stukje achter helaas.

Het totaalbedrag van 2020 was nog niet bekend toen we moesten begroten voor 2021. We hebben voorzichtig ingezet voor 2021 op € 42500, maar gezien de huidige stand lijken we dat niet te gaan halen.

In september krijgt u van ons de herinneringsbrief en **we vragen u dringend om zelf na te kijken of u uw toezegging/bijdrage al heeft voldaan of niet**. En als u iets extra's kunt missen, dan ook heel graag! Laten we met elkaar laten zien wat de Lukaskerk ons waard is.

We hebben uw steun hard nodig om als Lukaskerk ons werk te kunnen blijven doen. We rekenen op u!

..*

Avondmaal vieren op 12 september

Door: Waltraut Stroh

Het is meer dan anderhalf jaar geleden dat we in de Lukaskerk voor het laatst avondmaal gevierd hebben. De corona maatregelen zijn inmiddels versoepeld. Nu mag en kan het weer, brood en druivensap met elkaar delen. We verheugen ons op onze eerste dienst weer met avondmaal op 12 september.

Ds. Jannet gaat voor in de Lukaskerk waar nog steeds 25 personen welkom zijn. Maar ook thuis kunnen mensen in kleine groepjes digitaal de dienst volgen en fysiek brood en druivensap delen als er maar anderhalve meter afstand gehouden kan worden. En er kan een groepje van maximaal zes personen in de bovenzaal van de Lukaskerk meevieren digitaal verbonden met de kerkzaal.

U/je kunt dus op 12 september op verschillende manieren het avondmaal vieren



1. in de Lukaskerk, dan graag aanmelden via: aanmeldenvieringlukas@hotmail.com. Als meer mensen zich aanmelden dan in de kerkzaal plaats voor is, vormen we een groepje in de bovenzaal.
2. door thuis gasten te ontvangen. Het aantal ligt eraan hoe veel mensen bij u/jou op anderhalve meter kunnen zitten. Je krijgt van tevoren de liturgie. Je zorgt voor brood en druivensap. Je hebt een computer of de kerkomroep app op je telefoon om de dienst in de kerk digitaal te volgen.
3. door bij iemand anders thuis mee te vieren.

Wil je mensen thuis ontvangen of wil je bij iemand anders meevieren geef dit dan door aan Waltraut Stroh, wfstroh@gmail.com, 06 49 99 68 98. Vermeld om hoe veel personen het gaat en wat je adres en telefoonnummer is. Graag vóór 7 september doorgeven.

..*

Vrijheid door de ogen van een vluchteling

Door: Waltraut Stroh

Het thema van de kringviering op 11 augustus was 'Vrijheid door de ogen van een vluchteling'. Hier kunt u het gesprek met een Iraanse vluchteling over haar ervaringen rond vrijheid/onvrijheid lezen dat tijdens de viering gehouden werd. Haar naam wil ze hier liever niet volledig noemen, vandaar dat we haar aanduiden met MI.

Waltraut:

MI, jij hebt me de laatste tijd veel verteld over je leven in Iran en hier in Nederland. Het viel me op dat je het vaak had over situaties waarin je je vrij of juist onvrij voelde. Ons thema vandaag is 'vrijheid door de ogen van een vluchteling'. Elk mens en elk vluchteling heeft haar of zijn eigen verhaal. Fijn dat jij jouw verhaal met ons wilt delen. Je bent in 1970 geboren, in Iran. Als je aan je kindertijd terugdenkt voelde je je dan vrij?



MI: Ik had een hele mooie kindertijd en ik voelde me heel vrij. Mijn vader gaf les aan de universiteit in Shiraz en we woonden op de campus. Er kwamen veel buitenlandse gasten naar de universiteit, vooral uit Amerika. Wij speelden als kinderen met hun kinderen. Ik herinner me dat er met kerst de kerstman kwam met een helikopter en alle kinderen cadeautjes kregen. Het was een mooi leven.

W: In 1978 gebeurde er een enorme politieke omwenteling in Iran, de Iraanse islamitische revolutie onder ayatollah Khomeini. Jij was toen 8 jaar oud en kunt je dat nog herinneren. Wat betekende deze Revolutie voor het leven van jouw gezin en voor jou?

MI: Met de revolutie veranderde het leven totaal. Er kwamen nieuwe regels. Meisjes en vrouwen moesten een zwarte sluier dragen, een hijab. Dit was geen vrije keuze. Ze mochten niet fietsen, niet zwemmen, niet dansen op een feestje, geen make up gebruiken. Er was een speciale politie die dit op straat controleerde en vrouwen bestrafte. Als kind wilde ik altijd politieagente worden, maar na de revolutie was ik bang voor de politie. Ik voelde me niet meer vrij. Ook zag ik dat mijn ouders niet blij waren. Als mijn vader thuis met vrienden ging praten over politiek moest ik de kamer uit. Ik leerde dat ik niet over politiek mocht praten en geen vragen mocht stellen.

W: Op de leeftijd van 17 jaar ging je trouwen. Je leven werd nu bepaald door je man en je schoonfamilie. Hoe veel of weinig vrijheid heb je ervaren in je huwelijk?

MI: Ik hoopte dat ik door mijn huwelijk vrij was om te studeren. Mijn man had dit beloofd. Maar toen ik getrouwd was mocht het eerst niet omdat mannen en vrouwen samen in de klas zitten. Uiteindelijk mocht ik in een vrouwenklas studeren. Toen ik mijn diploma architectuur had gehaald mocht ik eerst niet werken. Pas toen mijn man merkte dat ik er goed geld mee kon verdienen stemde hij toe. Nu verdiende ik het geld en hoefde hij niet meer te werken. Ik voelde me in mijn huwelijk als een gevangene van mijn man en mijn schoonfamilie. Als ik bijvoorbeeld mijn ouders wilde bezoeken moest ik het eerst aan mijn man vragen. De familie van mijn man zijn strenge moslims. Zij dwongen mij te bidden en religieuze vergaderingen bij te wonen. Zij maakten me bang en zeiden dat als een man een deel van mijn lichaam of mijn haar ziet ik in de hel kom. Ik was dus erg bang voor God. Ik geloofde dat God heel streng en boos is. Ik was bang om in de hel te komen.

W: Ongeveer 20 jaar later kwam je in aanraking met christenen en leerde je het christelijke geloof kennen. Uiteindelijk liet je je dopen. In hoeverre voelde je je nu vrij?

MI: In het christendom heb ik de God van liefde leren kennen. God is mijn Vader die me liefheeft. In Christus heb ik vrijheid gevonden.

Jezus is op het kruis voor mij gestorven. Dat geeft een groot gevoel van vrijheid, vrijheid van goddelijke straf, vrijheid van de hel. Ik voelde me vrij in mijn hart en was heel blij. Maar ik was niet vrij om mijn christelijk geloof in het openbaar te tonen. Ik kon me alleen in het geheim in een tuin laten dopen en in het geheim naar een kleine huiskerk gaan. We moesten heel voorzichtig zijn. Als we naar de huiskerk gingen kwamen we nooit tegelijkertijd aan. Kerst gingen we niet op kerstdag zelf vieren.

W: In 2016 kwam je naar Nederland en werd het duidelijk dat je niet terug kon gaan naar Iran. Maar voorlopig heb je nog geen verblijfsvergunning voor Nederland. Hoe is het voor jou nu hier? Leef je nu in vrijheid of in onvrijheid?

MI: Ik voel me hier vrij in mijn geloof om met andere christenen samen te komen. Ook ben ik vrij in Nederland om als vrouw alleen over straat te lopen, te fietsen, me te kleden zoals ik wil, met mannen te praten, taalles te volgen. Maar ik kan niet vrij in Nederland leven omdat ik geen verblijfsvergunning heb. Ik ben vaak bang dat ik opgepakt word, en dat ik word teruggestuurd naar Iran. Als ik een verblijfsvergunning krijg kan ik in alle vrijheid hier leven, een eigen huis krijgen, me op de Nederlandse taal concentreren, werk zoeken. Als ik de taal beter spreek heb ik beter contact met mensen hier en kan ik beter over mijn geloof praten met anderen. Dat wil ik graag.

W: Dankjewel voor je verhaal. Je houdt ons daarmee een spiegel voor wat vrijheid betekent, welke verschillende vormen vrijheid heeft en hoe vrijheid en onvrijheid soms samengaan. Tijdens de maaltijd kunnen we daar verder over door praten.

..*

Verwonderwandeling 21 juni

Door: Louisa Harmsen

Op de langste dag van het jaar kwam een groep mensen bij elkaar in het Westduinpark voor een bijzondere LuLu-activiteit. Een wandeling met als thema: Volheid van de natuur, gulheid van de Schepper.

Ja, we verwonderden ons, over het landschap waarin we ons bevonden. Begonnen in een kring, bewust van elkaar en van ons plan om echt te zien hoe mooi en goed de schepping is. Zongen een lied, lazen om de beurt uit psalm 104. Vertelden elkaar welke boom onze lievelingsboom is. Bijzonder dat daar een verhaal uit onze jeugd aan verbonden is. En we wandelden in stilte.

Verwonderlijk, zoveel verschillende planten, bloemen, kleuren, torretjes, slakken, tinten groen. Een zachte avond, lucht, licht en wolken boven ons, wind door ons heen. Plukten rozenblaadjes, braamblad, zuring, brandneteltopjes voor een kruidenthee. En zoveel soorten gras voor een mooi boeket.

We beklommen een duin, verwonderden ons over het uitzicht, een zandvlakte, glooiingen, struiken. Verder wandelden we, richting zee. Van hoog op een bunker zagen we die zee met oneindige einder. We daalden af naar het strand, zetten ons op de lege stoelen van een strandtent, dronken de heerlijke kruidenthee.

En we keken, keken naar de zee en naar de zon die in al haar mooie kleuren de hemel versierde en langzaam in zee zonk.

En zie, het was goed.

..*

Geloof in gesprek

Door: Jannet van der Spek

Wat is christelijk geloven? Wat betekent het om lid te zijn van een kerk? Hoe vind je een weg in de veelheid van tradities en ideeën? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. We gaan de grote woorden

van het christelijk geloof en de bijbel langs en onderzoeken wat ze ons nu te zeggen hebben. Deze kring is ook geschikt voor mensen die overwegen om belijdenis te doen of zich te laten dopen.

Eens in de drie weken op een avond. Data in overleg. Start 16 september om 20.00 uur in de Lutherse kerk. Info en opgave bij Jannet van der Spek, domineelukaskerk@xs4all.nl

..*

Seniorenkring augustus 2021

Door: Els Pellen

Het was fijn om tijdens de zomer een extra keer bij elkaar te komen. Fijn ook om een nieuwe deelnemer welkom te mogen heten. En hopelijk is Rien V. na de zomervakantie ook weer in staat om de middagen bij te wonen. Daar verheugen wij ons op. Na de zomervakantie beginnen we het nieuwe seizoen op dinsdag 31 augustus met onze jaarlijkse STARTBINGO. Er zijn weer leuke prijsjes te verdienen. Verder komen we bij elkaar voor spelletjesmiddagen op dinsdag 14 en 28 september. Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 tot 15.30 uur op de Lutherse Burgwal 7 in Den Haag.



Met een hartelijke groet, ook namens de vrijwilligers

..*

Zien en gezien worden

Door: Jannet van der Spek

Fokke Obbema, journalist van *de Volkskrant*, kreeg een hartstilstand die hij dankzij de oplettendheid van zijn vrouw, de weergaloos goede medische zorg in Nederland en een flinke dosis geluk, vrijwel zonder

schade overleefde. Maar hij had dus net zo goed dood kunnen zijn of blijvend hersenletsel kunnen hebben. En hij merkt dat het herstel na deze ingrijpende levenservaring een kronkelige weg is.

Hij gaat op zoek naar de zin van het leven en hij schrijft een indrukwekkend boek over. Het boek bestaat uit goed leesbare interviews met zeer uiteenlopende mensen over de zin van het leven. Tijdens de gesprekskring Zien en gezien worden praten we over leven en geloven naar aanleiding van een boek. Vorig jaar begonnen we aan het boek van Obbema, maar kregen het door de coronamaatregelen niet uit. We zullen nog twee of drie keer met het boek van Obbema bezig zijn. Daarna kiezen we een nieuw boek. Het is zeer goed mogelijk om nu aan te sluiten! Welkom.

Start op woensdag 22 september 20.00 uur in de Lukaskerk, daarna op 13 oktober en 17 november (na de kringviering).

Fokke Obbema, *De zin van het leven*, gesprekken over de essentie van ons bestaan, Atlas Contact, 22,99 euro.



Heeft u vanwege corona vragen over activiteiten? Weet u niet zeker of iets doorgaat? Mail gerust naar lukaskerk@hotmail.com, bel of app de dominee en houd ook onze website in de gaten.

Activiteiten september 2021			
Zondag 29 augustus	Zomerdienst in de Lutherse kerk, voorganger Jannet van der Spek.	Lutherse kerk (geen viering in de Lukas)	10.15
Maandag 30 augustus	De buurtlunch is even gestopt vanwege corona		afgelast
Dinsdag 31 augustus	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 - 15.30
	Startbingo seniorenkring	Lutherse kerk	13.30
Woensdag 1 sept	Viering door de week, vanaf 18.00 welkom voor een kop soep	Lukaskerk	Start viering 19.00
Donderdag 2 sept	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaarsje.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 5 sept	Viering in de Lukaskerk, voorganger Arie de Boer	Lukaskerk	10.15

Zondag 5 sept	Eredienst in de Lutherse Kerk, voorganger Jannet van der Spek	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 6 sept	De buurtlunch is even gestopt vanwege corona		afgelast
Dinsdag 7 sept	Open kerk: welkom voor een praatje, een kopje koffie of het aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring, spelletjesmiddag	Lutherse Kerk	13.30
Donderdag 9 sept	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaarsje.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zaterdag 11 sept	Avond Grieks Orthodox geloof en de schepping (zie ook pagina 18)	Buurt en Kerkhuis Bethel	19.30
Zondag 12 sept	Viering in de Lukaskerk, voorganger Jannet van der Spek, avondmaal (lees meer op pagina 6)	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger ntb	Lutherse kerk	10.15

Maandag 13 sept	De buurtlunch is even gestopt vanwege corona		afgelast
Maandag 13 sept	Inspiratietafel, zie ook pagina 19.	Lukaskerk	15.00
Dinsdag 14 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring	Lutherse kerk	13.30
Donderdag 16 sept	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Geloof in gesprek, zie ook pagina 10	Lutherse kerk	20.00
Zondag 19 sept	Viering Lukaskerk, voorganger Heleen Joziasse	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorgangers Jannet van der Spek, verbintenis Erwin de Fouw	Lutherse Kerk	10.15
	Verwonderwandeling, 's middags. Nadere info volgt	Buiten	ntb

Maandag 20 sept	De buurlunch is even gestopt vanwege corona		afgelast
Dinsdag 21 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Woensdag 22 sept	Kringviering en maaltijd	Lukaskerk	18.00
	Gesprekskring Zien en Gezien worden	Lukaskerk	20.00
Donderdag 23 sept	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaarsje.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 26 sept	Gezamenlijke startzondag Lukaskerk en Lutherse Kerk, zie ook informatie op pagina 4	Lutherse kerk, geen dienst in de Lukaskerk	10.15
Maandag 27 sept	De buurlunch is even gestopt vanwege corona		afgelast
Dinsdag 28 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30

	Seniorenkring	Lutherse kerk	13.30
Woensdag 29 sept	Leerhuis, zie ook pagina 18.	Lukaskerk	14.00
Donderdag 30 sept	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaarsje.	Lukaskerk	13.30 – 15.30

..*

Verwonderwandeling: editie herfst 2021

Door: Mirthe Mulders, Martine van Wolfswinkel, Waltraut Stroh

Aan het begin van de herfst bent u/ben jij weer uitgenodigd voor een verwonderwandeling in de Haagse natuur georganiseerd door een groepje van de Lutherse Gemeente en de Groene Lukas. We hebben eerder al gewandeld aan het begin van de lente en op midzomerdag. Dit begint een mooie traditie te worden. Samen de natuur in, in stilte en al pratend lopen, en op die manier de verbondenheid ervaren met de Schepper en met alle medeschepselen. De verwonderwandeling vindt plaats op **zondagmiddag, 19 september**. Nadere informatie volgt nog.



..*

De Groene Lukas: Grieks Orthodox geloof en de schepping

Door: Waltraut Stroh

De Oecumenisch Orthodoxe patriarch Bartholomeos in Constantinopel, heeft de bijnaam 'groene patriarch' omdat hij zich al jaren sterk inzet voor de schepping. Volgens hem is bescherming van de schepping een centrale dimensie van het geloof. Respect voor het milieu is het verheerlijken van de naam van God.

Op een zaterdagavond in september kunt u kennismaken met de Grieks Orthodoxe

liturgie en met inspirerende gedachten van de patriarch.

Aartspriester Willibrord van Ulft zal samen met een psaltist (zanger) een klassieke vesper houden. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over een boodschap van de patriarch over vragen rond de schepping.



Dit is een mooie kans om een keer een Grieks Orthodox gebed mee te vieren en om ons te verdiepen in de relatie geloof – schepping, milieu – spiritualiteit. Laten we als gelovigen onze stem horen in het klimaatdebat.

Plaats en datum: 11, september, Buurt en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30. Tijd: 19:30 - 22:00.

Waltraut Stroh (wfstroh@gmail.com) namens de Groene Lukas.

..*

Leerhuis

Op de laatste woensdagmiddag van de maand komt in de Lukaskerk een groepje bij elkaar om zich te verdiepen in een bijbeltekst onder leiding van Hilly Merx of Jannet van der Spek.

Start 29 september in de Lukaskerk om 14 uur.

..*

Onmoeting en inspiratie

Door: Frederik Ekkelboom

Gesprek, spiritualiteit, muziek en verbeeldingskracht. Een keer per maand laten we ons inspireren door middel van tekst en muziek vanuit alle windstreken. We zijn er maandagmiddag 13 september om drie uur in de Lukaskerk, we schenken dan een kopje thee of koffie.

Aanmelden en informatie bij uw gastheer Frederik Ekkelboom.

Email: airole@outlook.com

..*

Citykwartier gaat verder in andere gedaante

Door: Jannet van der Spek

Vele jaren was er in de Lutherse kerk op woensdagmiddag om 12.45 uur een korte meditatieve viering met koffie en gesprek voor en na. Zoals zovele activiteiten lag dit tijdens corona stil. We willen nu weer beginnen, maar op een iets andere manier. We schuiven naar het eind van de middag. Ook de vorm wordt wat anders. Een kort avondgebed met een langere stilte. Vanaf 17 uur is er koffie en ontmoeting, om 17.30 uur start de viering. Waarschijnlijk wekelijks op dinsdag. Start in september. Wees welkom, ook als vrijwilliger of als liturg. Info bij Jannet vd Spek, jmtvdspek@hetnet.nl

..*

Collectes Lukaskerk september

Door: Kees Ton

Collectedoelen september

5 sept: Wijkdiaconie en Wijkgemeente

12 sept: KIA Werelddiaconaat en PKN Missionair werk

19 sept: Buurt- en kerkhuis Shalom en KIA Zending Colombia Jeanet Bierman

26 sept: Naar de Lutherse Kerk

12 sep KIA Werelddiaconaat - Ghana

Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hun kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op. Meer lezen www.kerkinactie.nl/kerknoordghana

12 sep Protestantse Kerk Missionair werk

Jong en oud ontdekken de kliederkerk

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'geklieerd': op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.

19 sep Buurt-en-kerkhuis Shalom

Twee jaar geleden opende buurt-en-kerkhuis Shalom zijn deuren in de Shalomkerk van Den Haag Zuidwest. Shalom heeft zich ontwikkeld

tot een plek om het leven te delen en te vieren, met een aanbod voor kansarm en kansrijk, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en waar ze hun passies en dromen kunnen delen en successen kunnen vieren. In het buurt-en-kerkhuis zijn twee keer per week vrijwilligers van het inloopspreekuur aanwezig om mensen te helpen bij vragen over bijvoorbeeld een moeilijke brief, formulieren en problemen met instanties. Of om te helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding mogelijk te maken. Sinds vorig jaar is er de Weggeefwinkel, waar mensen met een Ooievaarspas en klanten van Kies! Sociale supermarkt kleding en schoenen en handige dingetjes voor in huis kunnen uitzoeken. Verder zijn er naailessen en een kapper. Buurt-en-kerkhuis Shalom heeft goed wortel geschoten en wordt van harte door de Diaconie ondersteund.

19 sep KIA Zending Colombia Jeanet Bierman

Theologisch opbouwwerk in Cali, Colombia

'In een land waarvan de recente geschiedenis wordt gedomineerd door onrust en conflict, is de Fundación Universitaria Bautista in Cali een belangrijke plek om via de studenten te werken aan vrede en perspectief voor de kerk en de samenleving van Colombia. Jeannet hoopt daar vanaf 2022, twee jaar later dan gedacht, een bijdrage aan te leveren door docent praktische theologie te worden. Deze theologische universiteit fungeert als opleidingsinstituut voor de breedte van de protestantse denominaties in Colombia. Ze zorgt ervoor dat de studenten niet alleen hun neus in de boeken steken, maar ook leren bij projecten die betrokken zijn bij de nood in het land. Juist op dat snijvlak hoopt Jeannet haar bijdrage te leveren aan de studenten. Met haar theologische achtergrond en de waardevolle plek die ze in Den Haag bij STEK heeft gehad, hoopt Jeanet namens de Protestantse kerken in Nederland - via Kerk in Actie - haar steentje te kunnen bijdragen.'

..*

Lief en leed delen in de Lukaskerk

Door: **Berdiën Penning**

Bloemen gaven we in de maand juli aan:

Nico S., Karin K. , Maryam (geslaagd voor het vwo, Ingrid v.d. P. (via Leonne), Heleen, Els B. , Zaïr, Josephien, Rien Verkerk (operatie), Ellen, Louisa, Lonneke (voet in het gips), Cornelien (als dank voor de vele zondagen, dat zij de kinderkerk draaiende hield), Jeannet v.d. Perk, Berdiën, Folly, 50 gemeenteleden van de Lutherse en Lukaskerkgemeenten (rozen).

Een verjaardagskaart stuurden we naar:

Zion, Zaïr, Nirwana, Gijs, Albert, Rie B. , Femke B., Job, Marije, Rien Verkerk, Hanna.

Een extra kaart schreven we naar:

Sara del Puglia, die op 1 juli geboren is.

Guusje (kleindochter van Corrie), die meegelopen heeft met de alternatieve Vierdaagse.

..*

Cursus Theologische vorming voor geïnteresseerden (tvg)

Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel.

Heb je nou net als de kamerling uit het Bijbelverhaal in Handelingen 8, en dat was 2000 jaar geleden, dat als je de bijbel leest, je net als hij met vragen zit zoals: Wat wordt er nou precies bedoeld? Zou je weleens meer willen weten over de Bijbel? Hoe zit die Bijbel in



elkaar en hoe zit het met het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma's ontstaan? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? En hoe zit het met al die variaties in de liturgieën van de verschillende kerken?

Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in de cursus Theologische vorming voor geïnteresseerden (TVG). De cursus behandelt breed de verschillende aspecten van de theologie zoals, wereldgodsdiensten (Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme) hoe kijken mensen in Afrika, Latijns Amerika, Ethiopië, India en China vanuit hun eigen tradities aan tegen God en Jezus Christus.

Ook het Jodendom en Spiritualiteit zullen je vast inspireren. Vragen rond kerk en samenleving komen ook aan de orde. Maar de meeste aandacht gaat toch uit naar de verhalen in het oude en nieuwe testament.

Misschien schrikt het woord 'Theologie' wel af. Dat is niet nodig: 'Theologie' wil alleen maar zeggen dat we met elkaar onder leiding van deskundige docenten nadenken over godsdienst en de betekenis van het (Christelijk) geloof.

Veel cursisten hebben dit ervaren als een verrassende ontdekkingsreis. De traditie is veel gevarieerder dan vaak wordt gedacht. Onder de deelnemers kom je mensen tegen van heel verschillende achtergrond. Dat levert onderling boeiende gesprekken op.

De docenten komen uit Den Haag en omstreken: Iedereen is welkom op de cursus ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding wel of geen godsdienst of geloof. De cursus duurt drie jaar en wordt in Den Haag in de zalen van de Christus Triumfatorkerk gegeven.

Elk cursusjaar omvat 29 weken met per bijeenkomst twee lessen van vijf kwartier. Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat. Je kunt kiezen tussen de woensdagavond of de donderdagmiddag. Bij genoeg aanmeldingen begint het nieuwe cursusjaar op 8 en/of 9 sept. Nieuwsgierig geworden? Mail of bel dan naar de secretaris: Annemarie van Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.nl tel. 071-4073566. Of ga naar de website van de TVG Den Haag: www.tvgdenhaag.nl

..*



World Cleanup Day Den Haag
Grote Schoonmaak Actie, Schilderswijk
zaterdag 18 september 2021
Door: Waltraut Stroh

Op zaterdag 18 september wordt wereldwijd de World Cleanup Day (Wereld Schoonmaakdag) gehouden. Mensen ruimen in hun eigen omgeving plastic en ander zwerfafval op dat anders in zee terecht komt en het leven op onze planeet sterk vervuult.

De *Groene Lukas* doet er graag aan mee in samenwerking met *Geloven in Groen* (Willem Jansen) en *A Rocha* (Martine van Wolfswinkel). We nodigen onze burens uit zoals de Pakistaanse moskee om de hoek, de Havenkerk, Ecclesia, de huurders van de Lukaskerk en de wijkbewoners Oud Centrum om samen op die dag in de Schilderswijk aan de slag te gaan. Onze omgeving schoonmaken is zorg voor de schepping en het verbindt ons met onze burens van allerlei culturele en religieuze achtergrond.

Zoals het er nu uitziet verzamelen we om 13:30 in de Pakistaanse moskee, de Minhaj-ul-Quran, Hobbemastraat 32, en trekken dan in gemengde groepjes de wijk in. Het is aan te raden om zelf handschoenen en/of een afvalgrijper mee te brengen.

Van 16:00 tot 18:00 is er voor wie wil een afsluitende bijeenkomst in De Hobbytuinjes, Schimmelweg 200, Spoorwijk, met een terugblik op de actie, een spiritueel moment en een maaltijd.

Meer informatie en aanmelden kan bij:

Waltraut Stroh (*Groene Lukas*), wfstroh@gmail.com



..*

Voor de kinderen, om samen met papa/mama/opa/oma thuis te doen.

Thema: de eindjes aan elkaar knopen.

*Activiteit van Jop, jeugdorganisatie protestantse kerk, zie ook:
<https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/de-eindjes-aan-elkaar-knopen/>*

Nodig:

- touw/katoenwol (in verschillende kleuren)
- scharen
- plakband

Toelichting

Mensen die weinig geld hebben moeten 'de eindjes aan elkaar knopen', zoals de uitdrukking zegt. In deze activiteit gaan we dat letterlijk doen: van touw een armbandje knopen. Je kan er een

symbolische betekenis aan geven, dat je dit armbandje aan iemand kan geven. Of dat het juist een symbool is, dat je ook soms stil kan staan bij wat je zelf te delen hebt met iemand anders.

Uitleg activiteit: Maak een armbandje.

Leer de jongste kinderen om te vlechten. Je laat hen drie touwtjes uitkiezen, en plakt deze vast met tape aan de tafel (zie ook foto). Laat hen een gevlochten armbandje maken. Je kan ook een doos met loom-materiaal neerleggen, dat kennen de meeste kinderen en daarbij wordt ook geknoopt.



Belangrijke gironummers:

NL73INGB0006206900, BIC INGBNL2A – **PGG Lukaskerk**
met vermelding van bestemming

NL41INGB0000600100, BIC: NGBNL2A **tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag**

NL27INGB0000551852, BIC: NGBNL2A
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor het wijkblad, zondagse liturgieën)

Maaltijdce Lukaskerk
IBAN: NL67ASNB0708520936; BIC: ASBNL21 t.n.v. Jan Becht en/of Margriet Quarles o.v.v. maaltijdproject

NL66INGB0006981862; BIC INGBNL2A t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten

Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw naam en adres.

..*

Agenda

Voorlopig gaan een aantal vaste agenda-activiteiten niet door vanwege het coronavirus. De activiteiten die waarschijnlijk wel doorgaan staan in dit wijkblad vermeld, zie vanaf pagina 13.

We blijven vieren en uitzenden via kerkomroep.nl. Helaas kunt u de komende tijd niet zomaar binnenlopen om de kerkdienst bij te wonen.

U kunt wel mailen naar lukaskerk@hotmail.com of bellen met ds Jannet van der Spek of Margriet Quarles. Houd voor de meest actuele informatie ook steeds onze website in de gaten: www.lukaskerk-den Haag.nl

**Pagina's 13 t/m 17
rooster activiteiten in september**

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten:

www.lukaskerk-den Haag.nl

